

Astrologie is weer hip & happening



Redactrice Kaatje: "Mijn lief is een typische Weegschaal, hij kan nooit een keuze maken", zegt mijn vriendin van achter haar glas rosé. Ik antwoord: "Ja, dat is voor jou als Stier moeilijk te begrijpen allicht." We lachen, zij heeft inderdaad weinig moeite om doortastend beslissingen te nemen. Een andere vriendin heeft net afgezegd voor ons avondje rosé & the girls: "Sorry, maar *Mercurius staat retrograde* dus ik blijf gewoon even thuis vanavond." We begrijpen alle drie dat dat betekent dat het leven haar even tegenzit.

Doe eens een rondvraag onder je familie en vrienden: er zijn weinig mensen die hun sterrenbeeld niet kennen. Weinig mensen die ook niet een beetje geloven dat ze daarvoor bepaalde persoonskenmerken delen met sterrentekens van dezelfde soort. Toch is astrologie voor een groot deel van de mensen lang quatsch geweest, iets zweverigs, mystiek, pseudowetenschap in dezelfde categorie als wicca's en wat nog meer. Wie geïnteresseerd was, moest al bijna incognito naar een paranormale beurs om daar z'n toekomst te laten voorspellen."

Van Urban Outfitters tot Katy Perry

'Dat is vandaag wel even anders. Een mediaplatform als Broadly (Vice) plaatst dagelijks een horoscoop online, Instagramfeeds met astrologie-memes zijn überpopulair, Oprah-astrologe Chani Nicholas is een ware rage online. Instagramprofielen die bezig zijn met tarot, maancirkels of kristallen duiken overal op, en net als bij *The Cut* (150 % meer clicks vorig jaar!), de lifestylesectie van *New York Magazine*, merken we ook op de Flairsite dat stukken over astrologie ("Wat brengt 2019 voor jou" of "Naar welke stad moet jij volgens de sterren op citytrip") driftig worden aangeklikt.

Bij Urban Outfitters vind je T-shirts en kettinkjes met je sterrentekens, en ligt het boek *Simple Guide to Astrology for the Modern Mystic* gewoon naast Rupri Kaur en de feministische bijbel, *Feminists Don't Wear Pink and Other Lies*. Katy Perry vertelde eerder al in een interview dat ze alles met een "astrologische blik" bekijkt (*mind you*, ze gelooft ook in aliens), en toegegeven, ook ik blader eerst en vooral

naar mijn horoscoop als ik de nieuwe Flair in handen krijgen en lees trouw elke ochtend wat mijn Co-Star-app te vertellen heeft (goed om te weten: ik moet me vandaag niet bezighouden met het oplossen van conflicten tussen anderen). En ik ben niet alleen. Volgens een Amerikaanse studie uit 2014 gelooft maar liefst 58 procent van de 18- tot 24-jarigen dat astrologie een wetenschap is. Bij de groep tussen 25 tot 35 is dat ook bijna 50 procent. En meer: de groep Amerikanen die sceptisch staan tegenover astrologie, bleek op een *all-time low* te zitten. Uit ons land zijn er geen cijfers, maar ook in Nederland is het aantal mensen dat gelooft in de werking van tarotkaarten en astrologie de laatste tien jaar niet gedaald maar net gestegen.'

Grip krijgen op de wereld

'Maar is er ook een verklaring voor die enorme shift naar het "bovennatuurlijke", en alles wat ook maar ruikt naar astrologie, tarot, geneeskragtige kruiden & kristallen enzovoort? Banu Guler, CEO en medeoprichter van de populaire app Co-Star-, vertelde aan de *New York Post* dit: "Astrologie is heel anders dan de manier waarop we normaal gezien werken, leven en daten, waar alles strak, gestructureerd en rationeel is. We gaan na ons werk iets drinken en van daar op date, maar dat alles heeft geen doel. Geen zin. We missen zingeving. Astrologie is een manier om het anders te doen, om jezelf in een ruimere context te plaatsen, die van duizenden jaren geschiedenis en het universum."

"Vroeger was religie een houvast voor veel mensen wanneer het leven uitdagend was of ze voor moeilijke keuzes stonden, dat is vandaag bijna helemaal weggefallen", zegt Nele, zelfstandige en daarnaast sinds 2009 professioneel astrologe bij Adara. Ze ziet zelf de laatste jaren ook een grote stijging in interesse en nieuwe klanten. "Daarom zoekt men naar andere spirituele invullingen om weer grip te krijgen op die wereld die zo snel verandert, en dat biedt

de astrologie. De grote nadruk op exacte wetenschap en rationaliteit van de laatste eeuwen, zorgt er ook voor dat veel mensen zich vervreemd voelen. Van de wereld, van zichzelf, van hun buikgevoel. **De wetenschap ziet de mens te weinig als totaliteit, en al zeker niet als verbonden met de kosmos. Zo ligt de weg naar bijvoorbeeld alternatieve, holistische geneeswijzen open, maar ook naar astrologie.**"

Zonder oogkleppen

'En Nele ziet nog een reden voor het stijgend enthousiasme voor astrologie bij jonge mensen: "Tien, twintig jaar geleden was je raar als je je met astrologie bezighield. Mensen waren bang om ervoor uit te komen. Astrologie was er

altijd wel, maar op de achtergrond. Ik zie zelf ook dat ik dat deel van mijn leven soms beter afgescheiden hou van mijn andere beroepsactiviteiten.

Bij millennials speelt dat allemaal niet: zij zijn een generatie die opgegroeid is zonder angst. Ze zijn veel meer open-minded en zoeken zonder oogkleppen naar wat hen blij en gelukkig maakt."

En wie echt into astrologie is, kon misschien al voorspellen dat dit te verwachten viel. We zijn immers in de *Age of Aquarius*, het Watermantijdperk. Nele: "Waterman staat voor gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid. Een tijd die staat in het teken van een humanere

wereld, van nieuwe werkelijkheden opzoeken. Je openstellen voor originele manieren van denken. Dat zien we in de inclusiviteit die steeds meer deel wordt van onze samenleving - we staan meer en meer open voor minderheids-groepen, zaken die vroeger taboe waren. Denk aan transgender personen, hoogsensitiviteit... Het viel dus te verwachten dat dat ook een shift terug naar de astrologie zou betekenen. (*lacht*)"

Nog niet zo heel lang geleden moest je incognito naar paranormale beurzen waar een 'medium' je toekomst voorspelde, of kijken naar Astro TV om te zien wat de sterren voor jou in petto hadden. Vandaag niet meer: vandaag is astrologie zichtbaar, hip en happening.

TEKST: KAAJTJE DE CONINCK