



IK HEB DE HOROSCOOP NIET ALS EEN HANDLEIDING GEBRUIKT. DE DINGEN ZIJN VANZELF GEKOMEN EN IK HEB BESLISSINGEN GENOMEN OP MIJN GEVOEL.

DE VROUW DIE HAAR TOEKOMST LIET VOORSPELLEN

HOEVEEL KINDEREN ZE KRIJGEN ZAL EN OF ZE OOIT DE LOTTO GAAT WINNEN, DAT HOEFT ZE NIET TE WETEN. DAT KAN TOCH NIEMAND VOORSPELLEN. Maar dat astrologen een beetje raad en richting kunnen geven in het leven, dat gelooft onze redactrice wel. En precies dát had ze vorig jaar nodig. Dus liet ze haar toekomst voorspellen voor het jaar 2011. Maar is het ook allemaal uitgekomen? Door Kim De Craene, illustratie Debora Lauwers

We schrijven eind 2010. Via via ben ik bij Adara beland. Nele (33), die het bedrijf in 2009 oprichtte, erfde de passie voor astrologie van haar moeder. Op haar dertiende al begon Nele er zelf mee. Toen ze 25 was, las ze haar eerste astrologische kaart. Ze hangt een zogenaamde 'niet-deterministische' visie aan. Die zegt dat we ons lot voor een stuk volgen, maar of we dat doen en hoe, dat bepalen we zelf. De planeten neigen, maar ze dwingen niet.

Het is ook psychologische astrologie, die de vrije wil van de mens erkent en het fatalistische karakter van de middeleeuwse astrologie verwerpt. Psychologische astrologie vertelt je wie je bent. Ze kan je raad en richting geven in je leven, maar verandert je toekomst niet. Nele is geen wetenschapper - astrologie is ook geen wetenschap - maar ze leest de planeten. Ze gelooft dat de planeten een grote invloed hebben op de mens, die grotendeels uit water bestaat. Als een klein hemellichaam zoals de maan al een invloed heeft op de getijden, dan oefenen grote planeten zeker een kracht uit op ons.

EEN SCHORPIOEN IS GEEN KREEFT

In een mailtje geef ik mijn naam, geboorteplaats, -datum en -tijdstip door. Voor de rest weet Nele niets van mij. Ik trek ernaartoe op 30 december 2010, net voor 2011 begint, zonder al te veel verwachtingen. Het is mijn eerste keer. Ik ben sceptisch, maar ook benieuwd. Het bureau waar Nele haar consulten houdt, is eenvoudig en sereen. Ze is verre van een Madame Soleil die orakels voorspelt. 'De planeten leren me hoe iemands karakter in elkaar zit', zegt ze, 'wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Vaak ligt de oorzaak in de stand van de planeten tijdens je geboorte. Bij mij moet je niet aankloppen met de vraag hoe oud je gaat worden. Ik hou me bij karakteranalyses en adviezen.'

Nele steekt een kaarsje aan, schenkt me een kop thee in en schuift me enkele kaarten met tekeningen, driehoeken en stippellijnen onder de neus. Ik kan er niets van maken. We beginnen met de analyse van mijn radix of geboortehoroscoop. Zo zou ik meer inzicht moeten krijgen in mijn persoonlijkheid, mijn karakter, mijn gedrag en emoties. Ik zal mezelf dus beter leren kennen. Altijd mooi meegenomen.

Nele vertelt me dat ik een zoon in Schorpioen heb. Mijn ascendant is Kreeft en mijn maan staat in het teken Stier. De zoon is wie ik in wezen ben, de ascendant is hoe ik overkom en de maan staat voor mijn gevoelens en hoe ik ben in tijden van onzekerheid. De Schorpioen wordt getypeerd door een sterk en eigenzinnig karakter, een grote intuïtie en diepgang. Bij andere mensen kom ik op het eerste gezicht over als een Kreeft: zacht en gevoelig. En in tijden van onzekerheid ben ik dus een Stier, bekend om zijn doorzettingsvermogen en standvastigheid. 'In de praktijk denken mensen vaak dat je gemak-

kelijk en zacht bent, maar je kunt snel een Schorpioen worden, een beest met een engel', zegt Nele. 'Maar een Stier is traag in gevoelens, en steekt zijn kop vaak in de grond.' Yep, tot zover klopt Neles uitleg al.

NU WORDT HET FREAKY

Dan volgt de verdeling van de vier elementen. 'Water is bij jou dominant. Dat wil zeggen dat je dingen extreem gemakkelijk aanvoelt. Lucht is ondervertegenwoordigd. Je moet de dingen meer relativeren en minder serieus nemen.' Opnieuw de nagel op de kop.

In mijn fundamentele zien ziet Nele een grote tegenstelling. 'Aan de ene kant kun je je moeilijk aanpassen aan nieuwe situaties, maar je hebt ook een grote drang naar radicale veranderingen, al van in je kindertijd.' Dat zou iets te maken hebben met de stand van Uranus en de maan tijdens mijn geboorte. In ieder geval voel ik inderdaad de voortdurende strijd tussen die twee gevoelens. Ik word constant heen en weer geslingerd. Heb ik een vaste job, dan wil ik er zo snel mogelijk weer van af. En als ik alles achterlaat om nieuwe horizons te verkennen, zou ik willen dat ik weer gezellig thuis was en bij mijn oude leventje gebleven was. Gelukkig heeft Nele ook een oplossing: 'Je bent heel intuïtief. Gebruik die intuïtie. Als je twijfelt, volg dan je eerste gevoel. Dat is vaak het juiste.' Het begint *freaky* te worden hoe goed Nele me lijkt te kennen.

Ze gaat verder. Zelfontwikkeling is belangrijk voor me, weet ze. Ik heb veel talenten, maar voel me beperkt en vraag veel schouderklompjes. Nog volgens Nele heb ik een sterke partner nodig, heb ik angst om me te laten gelden en ben ik bang om fouten te maken. Bijna alles wat Nele zegt is juist. Hoe ze het doet, dat is me een raadsel. Ze weet dingen die je niet op goed geluk kunt raden of zien. Ze vertelt dingen over me die zelfs mijn beste vrienden niet weten. De notities die ze gebruikt ter geheugensteuntje heeft ze op voorhand gemaakt. Ze improviseert of bouwt niet verder op wat ik haar toevertrouw. Ze leidt niets af uit de antwoorden die ik geef op haar vragen. Veel dingen die Nele me vertelt, wist ik al. Zo weet ik dat ik een intuïtie heb die me nooit bedriegt. Maar nu ik het hoor, geschreven zie en uitgelegd krijg, vertrouw ik er meer op. Ik ga er zelfs mijn lijfspreuk van maken.

DUMPEN, DIE VRIEND

Nadien volgt de bespreking van de solaar, de jaarvoorspelling voor 2011. Die geeft trends, omstandigheden, sferen en gebeurtenissen aan. Hoe ik zal omgaan met die toestanden, dat is mijn vrije keuze. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Na de perfecte geboortehoroscoop vertrouw ik Nele helemaal.

De voorspelling begint vanaf november, de maand van mijn verjaardag. Het begint alvast goed: Nele ziet een zoon-maanconjunctie, en die staat symbool voor een nieuw begin. 'Aan het eind van dit jaar ga je stoppen met

je job, en terugvallen op een lager inkomen', begint Nele. Dat blijkt alvast waar te zijn: mijn huidige contract liep tot eind december, nu ga ik eventjes stempelen. 'In februari 2011 heb je nood aan vrijheid en onafhankelijkheid en wil je op reis. Het is een goed moment om overtollige bagage los te laten en je spirituele bril op te zetten. Mediteren, yoga of een alternatieve retraite zijn uitstekende ideeën rond deze tijd.' Gisteren, amper een dag voor mijn ontmoeting met Nele, heb ik een vlucht geboekt naar India. Mijn plan is om in februari enkele weken door te brengen in een ashram en yogalessen te volgen. Ik sta perplex. Hoe kan Nele dat weten?

'Midden maart zie ik spanningen met je (ex-)partner, maar je vindt afleiding door te werken, te schrijven en door met creatieve projecten bezig te zijn.' Ook met haar omschrijving van de ex slaat ze de nagel op de kop. Wat ik diep vanbinnen al wist, wordt bevestigd. Dumpen dus. 'Mmm, dat zal niet zo gemakkelijk zijn', gaat Nele verder. 'Tot september zal hij in je hoofd zitten.' Dju, tot september nog, dat zijn nog tien maanden. Maar er is licht aan het eind van de tunnel, weet Nele. 'Vanaf dan ga je kiezen voor jezelf. Ik denk dat je iemand nieuw zult leren kennen. Die relatie zou weleens snel kunnen lopen.' Oké, dat klinkt al veel beter.

Na een consult van meer dan drie uur sta ik buiten. Overdonderd, maar ook opgelucht: het zal allemaal goed komen.

EN IS HET UITGEKOMEN?

Januari 2012. Wat is er allemaal met me gebeurd in 2011? Veel, heel veel, is verlopen zoals Nele had aangegeven. De reis naar India heb ik gemaakt, de ex is helaas nog maandenlang blijven opduiken. Tot ik er op een dag genoeg van had en eindelijk alle contact met hem kon verbreken. Het was eind september. Een week later leerde ik iemand anders kennen, en zes dagen later woonde mijn nieuwe vlam al bij me in. Ja, het is allemaal snel gegaan.

De notities die Nele me meegegeven heeft, heb ik een paar keer gelezen. Maar nadien heb ik ze opgeborgen en ben ik ze min of meer vergeten. Ik heb de horoscoop niet als een handleiding gebruikt. De dingen zijn vanzelf gekomen en ik heb beslissingen genomen op mijn gevoel. Pas als er iets gebeurde of aan het gebeuren was, herinnerde ik me Neles woorden. Vreemd hoe het allemaal gelopen is zoals aangegeven. Een uitleg heb ik er niet voor. Nele ook niet. Maar ik ga sinds vorig jaar als een believer door het leven.

Vorige week ben ik teruggegaan naar Adara, voor een nieuwe jaarhoroscoop. Volgens Nele en de planeten wordt 2012 een spannend en speciaal jaar. Laat maar komen.

www.adara.be